

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΑΡΤΗΣ

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ  
ΒΡΕΦΩΝ ΚΑΙ ΝΗΓΙΩΝ  
“Ο ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ”

Η πρώτη μας δεκαετία

2008-2018





Μια σπληνική ιστορία

† ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ  
ΝΟΜΙΜΕΑΔΙΟ & ΣΠΑΡΤΗΣ  
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

Οι εύχες μας

Την Σάββατη τη 13η Ιουνίου 2018

Άν και όπο το πρώτο έτος της πειτουργίας του Βρεφονηπιακού Σταθμού μας φάνηκε ή χρονιμότερά του, ή διαρρεύσασα δεκαετία όποτε ήταν τότε τήν αφραγίδα της καλής πειτουργίας και τήν οπωμαντικής προσφορᾶς του στίς έργαζόμενες μπτέρες καί στά εύηνογμένα άγγειούδια τους, πού μάς γεμίζουν μέχαρά καί άνωπτερώνουν τίς έπιπιδες μας γιά ένα καθύτερο αύριο.

Εύχομαι όπόψυχα καί ή νέα περίοδος νά εύηνογηθεί όπο τόν Θεό, ώστε τό καθό πού πραγματοποιείται νά γίνει καθύτερο, οι τυχόν έπιπειφεις νά διορθωθούν καί οι οικονομικές δυσκολίες νά ξεπεραστούν.

Εύχομαι καλή δύναμη στό παμπρό Διευθυντή καί στά δύο στελέχη του Σταθμού μας.

*[Handwritten signature]*

Το όνειρο, ο στόχος, η αγάπη καί η αγωνία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κ.κ. Ευσταθίου για την άνοιξη της ζωῆς που είναι τα παιδιά εδώ καί δέκα χρόνια είναι μια πραγματικότητα.

Τα 321 παιδιά που εχουν φιλοξενηθεί στο βρεφονηπιακό σταθμό ασς εκφράζουν ένα μεγάλο ευχαριστώ καί σας εύχονται έτη πολλά.



Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου:  
Ο Μητροπολίτης Μονεμβασίας καί Σπάρτης  
κ.κ. Ευστάθιος

Μέλη Δ.Σ.

Σταυρόπουλος Γεώργιος  
Τέως Διευθυντής τραπέζης  
Κουκούτσι Δέσποινα  
Εκπαιδευτικός Ιας Εκπαιδευσης  
Σωτήραπούλος Θεόφιλος  
Τέως Σχολικός Σύμβουλος  
Δεμπεγιώτη-Αθανασούλια Γεωργία  
Συμβολαιογράφος

Διοίκηση - Προσωπικό  
Διευθυντής π. Ηλίας Βουρβουριώπης - Ιερεύς  
Κομποχόλη Σταυρούλα - Νηπιαγωγός  
Σαιλή Χριστίνα - Βοηθός Νηπιαγωγού  
Σαχάρη Ευσταθία - Βρεφονηπιοκόμος  
Ντάλλη Κωνσταντίνα - Βοηθός Βρεφονηπιοκόμου  
Λαφογιάννη Παναγιώτα - Μαγείρισσα

Θερμές ευχαριστίες εκφράζουμε προς τους επώνυμους καί ανώνυμους, στα ενοριακό φιλόπτωχα ταμεία, στις ενορίες, στις Ιερές Μονές, στους φορείς καί σε όλους όσους συμβάλλουν όλα αυτά τα χρόνια στην οικονομική ενίσχυση του Ιερού μας.

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ  
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ  
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΑΡΤΗΣ  
ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΔΙΑΠΛΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ  
ΤΗΣ ΕΛΛΑΣΟΣ  
ΕΠΙ ΠΡΟΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙ. ΑΙΓΑΛΙΟΥ 2007  
ΕΦΕΒΕΙΑΣΩΝ ΤΗΣ 15ης ΟΚΤΩΒΡΟΥ 2008  
ΚΑΙ ΕΠΙΚΛΗΣΙΩΝ ΤΗΣ 15ης ΟΚΤΩΒΡΟΥ 2008  
ΥΠΟ ΤΗΣ ΕΠΙ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ  
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΑΡΤΗΣ  
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ



4 Εγκαίνια σταθμού

5 Πρόγραμμα

6 Οι εγκαταστάσεις

7 Κουζίνα-τραπεζαρία

8 Εορτασμός εθνικών επετείων

10 Γιορτή Χριστουγέννων

12 Καλοκαιρινή γιορτή

14 Εκκλησιασμός

15 Εορτασμός της Υπαπαντής

16 Προγράμματα αγωγής

18 Συνάντηση Γονέων

19 Ευχαριστίες γονέων

Ο φωτογραφίες που χρησιμοποιήθηκαν στο παρόν έντυπο είναι από το αρχείο του σταθμού μας καί η επιλογή είναι τυχαία έκπτωσης από μοναδικό σκοπό την αποτύπωση δράσεων, λεπτομερών καί των γυμναστούσεων του.

## τα εγκαίνια

12 Οκτωβρίου 2008

Ο εν Σάπτη Βρεφονηπιακός Σταθμός της Ιεράς Μητροπόλεως μας, ἀνέ γέρθηκε μέ τίν έξ δόλοκλήρου κα λυψη τῆς δαπάνης ἀπό τὴν Ἐθνική Τράπεζα τῆς Ελλάδος, πρός τὴν ὅ ποια, γάρ μία φορά ἀκόμη, ἐκφράζου- με τὴν εὐγνωμοσύνη μας, καί εύρισκε ται στὴν περιοχή τῶν Νέων Ἐργατικῶν Κατοικιῶν - πρασίνοι Ιεροῦ Προσκυ νήματος Ἅγιου Βασιλείου.

Μέ τὸ ἔργο αὐτὸ, ἡ Ἀγιωτάτη Ἐκκλησία μας καταδεικνύει καὶ ἀποδεικνύει πάλιν, ὅτι δὲν περιορίζει τὸ φιλάνθρωπο ἐνδιαφέρον της σὲ μίν ὄμδα ἐμπειριστῶν συνανθρώπων μας, ἀλλά τὸ διακέει σ' ὅ δλα τὰ μέλη της καὶ ὅχι μόνο. Γιά τὴν κάθε ἡλικία βρίσκει τρόπους καὶ μεθόδους ἀποτελεσματικές, γιά νά σταθεῖ χρήσιμη καὶ συμπαραστάτρια.

Ἐτοι τώρα ἀπευθύνεται στὶς πολύτεκνες καὶ ἐργαζόμενες μητέρες, γιά νά μηκαλάσει στορ γικά τὸ παιδί τους, τὴν ἀνοιξη τῆς ζωῆς, στὴν βρεφική καὶ νηπιακή του ἡλικία.

Προσφέρει τὴν ἐλπίδα, τὴν ἀνακούφιση, τὴν εὔσπλαγχνη μέριμνα τῆς στὴν μάννα πού ἐργάζεται καὶ δυστυχῶς συντομεύει τὴν ζωὴ της μὲ τὴν ὑπερωριακή ἀπασχόληση.

Δείνει τὴν στοργὴ της στὴν πολύτεκνη μητέρα πού δέν χορταίνει τὸ ψωμί. Ἀλλά καὶ τὸν σταυρὸ τῆς διαζευγέντη μάννας, πού ἐλέε τὸ ὄνειρα της σὲ μία κρίσιμη στιγμὴ γκρεμισμένα, θέλει μὲ τὸ δημητούργημα αὐτό, νά κάνει ἐλαφρύτερο, ὅπως καὶ τῆς κήρας - μάνας, πού τῆς ἔλαχε ἡ δοκιμασία τῆς ἀπωλείας του συντρόφου της, μὲ δλα τὰ ἐπώδυνα ἐπακόλουθα.

Ἀκόμα ἐκδηλώνει τὴν στοργὴ της στὴν μητέρα πού δέν ἔχει ὡς στήριγμα τὴν μάνα της, οὔτε τὴν πεθερά της, τὰ πολύτιμα πρόσωπα πού ἀνέθρεψαν σοφούς καὶ Ἁγίους.

Τὸ νεόδμητο αὐτὸδρυμα τῆς Ιερᾶς Μητροπόλεως μας, ἀνοίγει τὶς θύρες του μὲ τὴν ἐλπίδα, ὅτι θά ὀνταποκριθεῖ, μέσω τῶν ἴκανῶν στελεκῶν του καὶ τῶν συγχρόνων προδιαγραφῶν, κτηριακῆς ὑδορμῆτος, στὴν πολύτιμη ἀποστολή του, ἔξασφαλίζοντας γιά τὰ παιδία μας τὴν σωστή φιλοξενία καὶ τὴν ὁσπάλεια πού τούς ἀρμόζει στούς δύσκολους καιρούς πού διανύουμε.



Η προσαρμογή είναι εναρκτήρια παιδαρχική δραστηριότητα



Ζωγραφική από τα παιδιά



Ρυθμική έκφραση των παιδιών



Προγραφή



Μάζωση στη φυσική ζωή



Μαζινώνυμε για τα ζώακια

## Πρόγραμμα

Το ωράριο λειτουργίας ορίζεται από τις 7.00μ.μ. ἀώς τις 3.00μ.μ.

### 1 Υποδοχή των βρεφών καὶ των νηπίων

Παραλαβή των βρεφών καὶ των νηπίων από τους γονεῖς  
Τακτοποίηση απομικών ειδών  
Ατομική απασχόληση σε γνωστές δραστηριότητων  
Ξελεγχός προσέλευσης βρεφών καὶ νηπίων (παρουσίες-απουσίες)

### 2 Ατομική καθαριότητα παιδιών

Καθαριότητα των βρεφών: άλλαγμα πάνας – εκπιλέυση στην τουαλέτα  
Καθαριότητα των νηπίων: χρήση τουαλέτας – πλύσιμο χειριών

### 3 Διατροφή (πρόβεβμα, γεύμα)

Τάσσιμα των βρεφών  
Μέσα στη διαδικασία των γευμάτων τα νήπια αυτοεξυπηρετούνται, κοινωνικοποιούνται, επικοινωνούν

### 4 Πρόγραμμα σγωνής

Θέμα ενδιαφέροντος  
Δραστηριότητες πάνω στο θέμα ενδιαφέροντος

#### Γλωσσική εξέλιξη

Γλωσσικές ασκήσεις

#### Ζωγραφική

· Λιγκά ζωγραφικής (χαρτία – μπογιές)

· Διάφορες τεχνικές

· Ενίσχυση παιδικού ικνογραφήματος

#### Κολάζ

Κατασκευές με διάφορα υλικά

#### Θεατρικό παιχνίδι – Δραστηροποίηση

Λογοτεχνία (παραμύθι, ιστορία, ποίημα)

#### Χειροτεχνία

· Κατασκευές από διάφορα υλικά

#### Μουσική – Ρυθμική

· Μύνωση στη μουσική

· Μουσικά όργανα

· Ρυθμική έκφραση

#### Γλωσίες

· Πως φτιάχνονται

· Πως χρησιμοποιούνται

#### Οικολογία

· Μύνωση στη φυσική ζωή

· Μελέτη καὶ προστασία περιβάλλοντος

#### Αισθητηριακή σγωνή

· Αισθητηριακές ασκήσεις

#### Παιχνίδια

#### Κουκλοθέατρο

#### Δεξιότητες

· Προμαθητικές έννοιες

· Προανάγνωση

· Προγραφή

#### Παιχνίδι

· Ελεύθερο ή οργανωμένο στον εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο

### 5 Αναχώρηση



# Οι εγκαταστάσεις



Δωμάτιο ύπνου βρεφών



εξωτερικός χώρος



ΕΠΙΚΑΛΩΣΑΣΤΙΚΟ ΙΑΡΥΜΑ ΒΡΕΦΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΩΝ «Ο ΆΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ»



Τα τρόφιμα που πρέπει να αποτελούν το καθημερινό διαιτολόγιο ενός παιδιού στην προσχολική πλικία είναι τα εξής: Κρέας, ψάρι, ουγά, δσπρια, γαλακτοκομικά προϊόντα, ψωμί (προσφέρεται ΟΛΑ τα χρόνια ΔΩΡΕΑΝ από τον Κα ΘΕΟΔΟΣΗ ΔΡΑΚΟΥΛΑΚΟ, πόντα ζεστό, νόστιμο & μοσχομυριστό), ζυμαρικά, ρύζι, δημητριακά, φρούτα και λαχανικά.



Ο χώρος της τραπεζαρίας, με τα κατάλληλα τραπεζάκια και καρεκλάκια, είναι ιδιαίτερα στολισμένος, για να γίνεται η παραμονή των παιδιών, κατά τη διάρκεια του πρωινού αλλά και του μεσημεριανού γεύματος, δύο γίνεται πιο ευχάριστο. Τη τραπεζαρία καθώς και την κουζίνα τη χαρακτηρίζει απόλυτη καθαριότητα και είναι εξοπλισμένη με σύγχρονα μέσα οικιακής χρήσης.



Πάντα προσπαθούμε με «έκινοτεκούς» τρόπους να παρουσιάζουμε τό φαγητό στα παιδιά, σαν μια ενθιαζόμενα γευστική εμπειρία, που ταυτόχρονα τα κοινωνικοποιεί και τα μεγαλύνει.



Καθώς η διατροφή στη βρεφική και στην προσχολική πλικία αποτελεί μια σημαντική παράμετρο της ανάπτυξης του παιδιού, φροντίζουμε στον σταθμό μας να περιλαμβάνει τα σωστά θρεπτικά συστατικά και σε ισορροπημένες ποσότητες και αναλογίες. Είναι σημαντικό, όχι μόνο για την κατάσταση της υγείας του παιδιού, αλλά και για την κατάσταση της υγείας του ως ενήλικα.





ΣΠΑΣΗ



Κάθε χρόνο,  
παραμονές της 28ης Οκτωβρίου,  
πραγματοποιείται, στην αίθουσα εκδηλώσεων του  
Σχασμού, η γιορτή μας παρουσία γονέων, παππούδων,  
γιαγιάδων και λοιπών φίλων των μικρών μας μαθητών.  
Απαγγέλουν ποιήματα, τραγουδούν πατριωτικά τραγούδια  
και χορεύουν λεβέντικους χορούς,

Αν και για τα περισσότερα από τα παιδιά  
είναι κάθε φορά η πρώτη τους συμμετοχή σε γιορτή,  
ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις  
του «φύλου» τους και μας κάνουν  
όλους περήφανους.

Κατασκευές παιδιών  
με θέμα την 28η Οκτωβρίου

27/10/2010



27/10/2009

27/10/2010

## Εορτασμός εθνικών επετείων



27/3/2010



«Όλη δόξα, όλη χάρη  
Άγια μέρα  
Ζημερώνει»



21/3/2009



Η σημαιοστολισμένη αίθουσα εκδηλώ-  
σεών του σταθμού πλημμυρίζει από κάσμο!!!  
Γονείς, παππούδες, γιαγιάδες & φίλοι περιμέ-  
νουν με ανυπομονούσα να απολαύσουν και να  
χειροκρατήσουν τους μικρούς μας πρωτα-  
γωνιστές, ενώ η επετειακή μουσική αντηχει απ'  
άκρι δ' άκρη!!! Τα μικρά μας απαγγέλουν τα  
ποιήματά τους, που περιγράφουν το κλίμα της  
επανάστασης, τραγουδούν δημοτικά τραγούδια,  
χορεύουν το καλαμπατσούν και το τσάμικο και  
φυσικά παρελάζουν λέγοντας με δύνατη φωνή  
τον Εθνικό μας ύμνο. Η καρδιά μας σκιρτά<sup>2</sup>  
καθώς τραγουδούν «Τα κλεψτόπουλα» και  
«Στην Αγιά Σοφιά». Τα μάτια μας δακρύζουν στο  
άκουσμα του Εθνικού μας ύμνου!

Η γιορτή παρουσιάζεται με την αμέριστη  
βοήθεια του διδακτικού προσωπικού και τους  
αξιζουν θερμά συγχαρητήρια για την όλη  
προσπάθεια.



Κάθε χρόνο στην αίθουσα εκδηλώσεων του Βρεφονηπιακού Σταθμού μαζεύονται γονείς, συγγενείς και φίλοι, για να καμαράσουν τους μικρούς πρωταγωνιστές της γιορτής αλλά και της ζωής μας. Με την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού προσωπικού, τα μικρά μας, δόλα με συστολή, άλλα με θόρρος, απεικονίζουν μέσα από ποιήματα, σκέτες και χριστουγεννιάτικα τραγούδια το θείο γεγονός της Γέννησης.



20/12/2010



20/12/2010

Την εκδήλωση την πάντα με την παρουσία του Σεβασμιότατος Μητροπολίτη μας, ο οποίος κλέίνει την γιορτή με την πάντα εμπνευσμένη του ομιλία, με παρανέσεις για τους γονείς και για τα παιδιά τους, που είναι το πολυτιμότερο δώρο της ζωής τους. Στο τέλος της εκδήλωσης προσφέρεται στους γονείς, συγγενείς και φίλους, από ένα πημαλόγιο για το τρέχον έτος. Το παρόν δίνουν πάντα τα μέλη του Δ.Σ. και αρκετοί προσκεκλημένοι.

Στο τέλος της γιορτής προσφέρονται γλυκά και αναψυκτικά, τα οποία ετοιμάζουν με μεράκι και αγάπη οι μπέρες των παιδιών.

Με την ευδί, τα μπινόματα και αυτής της γιορτής να φτάνουν στις καρδιές όλου του κόσμου και όλοι να περνούν Χαρούσυνα Χριστούγεννα και να έχουν ένα Ευτυχασμένο νέο χρόνο!



ΥΠΟΡΧΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ





Στο τέλος κάθε σχολικής χρονιάς,  
στην αρχή του καλοκαιριού, καθώς ο ήλιος δύει,  
τα παιδιά του προνηπιακού τμήματος του Βρεφονηπιακού Σταθμού,  
πραγματοποιούν την αποχαιρετιστήριά τους γιορτή.



Οι μικροί μας πρωταγωνιστές - άλλοτε λεβέντικα ναυτάκια, άλλοτε χαριτωμένα στρουμφάκια, άλλοτε λαχταριστά φρούτα, άλλοτε αναπαριστώντας τη παλέτα των χρωμάτων - άλλα με τόλμη, άλλα με συστολή, αποχαιρετούν την χρονιά με στιχάκια, τραγούδια, χορούς και ομαδικά παιχνίδια (τσουβαλοδρομίες, παιχνίδια με μπαλόνια κ.α.).



Στο τέλος  
ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτη μας απονέμει τα  
ενθύμια στους μικρούς μαθητές,  
απευθύνοντας τέλος πατρικές συμβουλές  
και ευχές για μια ζωή ευλογημένη.

Η γιορτή κλείνει με κεράσματα  
απ' τον πλούσιο μπουφέ γλυκισμάτων  
και αναψυκτικών, τα οποία προσφέρονται κάθε  
χρονιά από τους γονείς των παιδιών.



## Εκκλησιασμός



Στο κατάλληλα διαμορφωμένο (παρακείμενο στο Ιερυμα) Ιερό Νάο του Αγίου Βασιλείου προσέρχονται τα νήπια και τα βρέφη του Σταθμού, όπου εκκλησιάζονται και μεταλαβίνουν των ακράντων μυστηρίων. Η βιωματική αυτή συμμετοχή έχει ουσιαστικό και παιδαγωγικό χαρακτήρα.



ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΙΑΥΤΜΑ ΒΡΕΦΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΩΝ «Ο ΆΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ»



Αναμνηστικό για όλες τις μανούλες



Δώρα παιδιών στις μανούλες!



Την Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου 2017, ημέρα που η Εκκλησία μας έστρεψε την Υπαπαντή του Κυρίου, τα παιδιά του Βρεφονηπιακού Σταθμού Σπάρτης "Ο Άγιος Βασιλείος" συμμετείχαν σε εκκλησιασμό και κοινώνωσαν των ακράντων μυστηρίων, στον προσκυνηματικό LN Αγίου Βασιλείου. Στον εκκλησιασμό συμπροσευχήθηκαν αρκετές μπτέρες καθώς τα συγκεκριμένη πημέρα είναι και πορθόδοξη για την μπτέρων.

Στη συνέχεια τα παιδιά επέστρεψαν στον Σταθμό, όπου με τη βοήθεια του διδακτικού προσωπικού ετοίμασαν ενθύμια, έφτιαξαν χειροποίητες ανθοδέσμες και ζωγράφισαν την Παναγία Μπτέρα. Κατά τη μεσημεριανή αποχώρηση τα νήπια προσέφεραν στις συγκινημένες μαμάδες τους ό,τι είχαν ετοιμάσει, ενώ οι ίδιες αισθάνθηκαν περήφανες για τα παιδιά που μεγαλώνουν με κόπο, αλλά με πολύ αγάπη.

Ευχόμαστε την Παναγία να προστατεύει και να ενισχύει στο μεγάλωμα των παιδιών τις μπτέρες και να καίρονται γιατί ο Θεός τους έδωσε την χαρά να είναι συνδημιουργοί στην τεκνογονία.

## Εορτασμός της Υπαπαντής

ΣΩΣ ΚΛΕΙΔΟΥ Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΣΟΥ  
ΜΕ ΔΙΩΝΗΣΙΟ ΣΤΑΜΒΟΥΛΗ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ\*



ΗΙΑ ΛΙΒΑΝΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ  
ΤΗΣ ΥΠΑΓΓΕΛΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΥ  
& ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

ΠΡΟΣΦΕΡΟ  
ΣΤΗΝ ΚΛΕΙΔΟΥ Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΣΟΥ  
ΠΟΥ  
ΕΙΔΑ ΕΛΛΑΣ ΚΑΙ Η ΕΛΛΑΣΙΚΗ  
ΠΟΥ  
• ΧΑΡΙΣΙ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΚΛΕΙΔΟΥ Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΣΟΥ  
• ΟΙ ΕΛΛΑΣΙΚΟΙ ΜΕ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΑΓΑΛΙ & ΕΡΓΟΤΑΛΑ



ΣΙΑ ΛΙΒΑΝΗ ΤΗΣ  
ΕΛΛΑΣΟΥ ΣΟΥ  
ΕΠΙΧΟΝΙΑ Η ΕΛΛΑΣ



**Απόκριες**



Τα λαζαράκια από τα χέρια των παιδιών.

Οι λαμπάδες μας



## Προγράμματα αγωγής



Σύντοχος των προγραμμάτων είναι  
τα παιδιά να αρχίζουν να κανουν μηχανοποιεύνται,  
να βεβίωνουν την αυτοπεποίθηση τους  
και την αυτοβεκάλωντα τους, να αναπτύξουν  
ραυτικές δεξιότητες ενώ παράλληλα  
να αποκτούν γνώσεις.



26/9/2011



15/3/2013



27/11/2012



24/1/2013



30/4/2010



23/12/2012



12/3/2013



12/3/2013

**Η πρώτη μας δεκαετία**

2008-2018



Μια ξεχωριστή καλοκαιρινή γιορτή πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Πέμπτης 21 Ιουνίου 2018 στον αύλιο χώρο του Βρεφονπιακού Σταθμού «Ο Άγιος Βασιλείος» της Ιεράς Μητροπόλεως μας. Η εκδήλωση ήταν αφιερωμένη εξ ολοκλήρου στη δεκαετή προσφορά του ιδρύματος στην τοπική κοινωνία (2008-2018).

Τη γιορτή άνοιξε ο Διευθυντής του Σταθμού π. Ηλίας Βουρβουριώτης καλωσορίζοντας το Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας, τα μέλη του Δ.Σ. και τους εκλεκτούς προσεκτικότητας.

Στην ομιλία του ο π. Ηλίας γύρισε το χρόνο δέκα χρόνια πίσω, 22 Ιουνίου 2008, όπου τύπος το τηλέφωνό του και ο Σεβ. Μητροπολίτης του ζήτησε να συναντηθούν στο γραφείο του. Είχε τον πρώτο βαθμό της ιεροσύνης κ. ήταν διάκονός του και θεώρησε ότι κάποια ιεροπραξία θα είχαν. Στη συνάντηση ο Σεβασμιώτατος του ανακοίνωσε ότι αποφάσισε να του αναθέσει τη Διεύθυνση του Βρεφονπιακού Σταθμού. Απάντησε ότι θα το σκεφτεί και ότι δεν ξέρει αν θα μπορέσει να

ανταποκριθεί, παίρνοντας την αφοπλιστική απάντηση από τον Μητροπολίτη μας «το σκέψητικα και το αποφάσισα, πάρε χαρτί και γράψε τι θα κάνεις για να ξεκινήσει ο σταθμός την νέα σχολική χρονιά αφού πρέπει όμεσα να εξοπλιστεί να στελεχωθεί και να λειτουργήσει». Από το «πάρε χαρτί και γράψε» του 2008 βρισκόμαστε στο 2018. Το ξεκίνημα ήταν δύσκολο, άγνωστο και πρωτόγνωρο αλλά έπρεπε όμεσα να εξοπλιστεί να στελεχωθεί και να ολοκληρωθεί για να λειτουργήσει. Στη συνέχεια έκανε αναφορά στα 321 παιδιά που έχουν φιλοξενηθεί στην πρώτη δεκαετία. Ευχαρίστησε το Σεβασμιώτατο για την εμπιστοσύνη και την αγάπη που έδειξε στα πρόσωπα του με την ανάθεση της διεύθυνσης του νεόδμητου τότε ιδρύματος και έκανε την απειρία των εμπειριών 10 χρόνων.

Ζήτησε από το Σεβασμιώτατο να ευχιθεί να συνεχίσει το έργο του ο Βρεφονπιακός Σταθμός για πολλές δεκαετίες και να μαθαίνει στα παιδιά την αλληλεια για τα ιδανικά και τους ήρωες της Πατριδάς μας, για την Ορθόδοξην πίστη μας και για την αξια της οικογένειας.

Στη συνέχεια τα παιδιά του Βρεφικού και του προνηπιακού τμήματος, παρουσίασαν την γιορτή που είχαν ετοιμάσει με τη βαθύτερη του διδακτικού προσωπικού.



**Εορτή 10 χρόνων λειτουργείας**



Συγκινητική στιγμή ήταν όταν παιδιά προπογούμενων ετών, που παρευρέθησαν στην γιορτή μετά από κλήρωση αφού δεν ήταν δυνατόν και τα 321 παιδιά να είναι παρόντα, ανέβηκαν στη σκηνή και μιοράστηκαν μαζί μας τις αναμνήσεις τους από την βρεφική και προνηπιακή τους ηλικία.

Τη γιορτή έκλεισε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας, ο οποίος απευθύνομενος στους παρευρισκόμενους, αλλά κυρίως στους γονείς, μίλησε για την αξία της οικογένειας, για το συζητικό θεμέλιο και για τα παιδιά που χωρίς αυτά δεν υπάρχει καμιά ελπίδα στο κόσμο για κάτια καλύτερο. Στη συνέχεια μοιράστηκε, όπως κάθε χρονιά, τα ενθύμια, δίνοντας την πολύτιμη ευκή του σε κάθε παιδί ξεχωριστά.

Σε όλους τους παρευρισκόμενους δόθηκε το αναμνηστικό περιοδικό δεκαετίας που ετοίμασε με πολύ μεράπι η διεύθυνση του Σταθμού, ενώ προσφέρθηκαν από τον πλούσιο μπουφέ γλυκά και αναψυκτικά, που ευγενικά προσέφεραν οι γονείς.

Στον επίλογο της όμορφης βραδιάς, ο ουρανός φωτίστηκε με βεγγαλικά κάτω από τον ήχο του εμβατηρίου «Μακεδονία ξακουστή» με στόχο να περάσει ένα μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση ότι η Μακεδονία είναι μια και Ελληνική.





## ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΑΡΤΗΣ

Ένα ενθύμιο για την δεκαετή λειτουργία του σταθμού μας.

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ  
ΒΡΕΦΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΩΝ  
“Ο ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ”

Νέες Εργατικές Κατοικίες, Σπάρτη, 231 00  
Τηλ. 2731083571